

Nº: 20

Het volkscafé van het jaar (FM Brussel)

15 oktober - octobre 2008



# Het Goudblommeke in Papier La Fleur en Papier Doré

Nieuwsbrief van de Coöperatieve Vennootschap "Het Goudblommeke in Papier"

Bulletin d'information de l'Association Coopérative "La Fleur en Papier Doré"

Cellebroersstraat 53-55 te 1000 Brussel - Rue des Alexiens 53-55 1000 Bruxelles

Tel. 02 511 16 59



© Foto : Yves De Baets 2008

Dag op dag een jaar geleden werd het Goudblommeke in Papier, met toeters en bellen, officieel geopend. Er was toen een orkest en dat was er deze keer weer ... maar... uitgebreid met twee zangeressen. Vorig jaar was er de burgemeester van Brussel, dit jaar was die er ook en kreeg hij



© Foto : Yves De Baets 2008

nog het gezelschap van zijn collega uit Dilbeek. Er waren verschillende parlementairen, vooraanstaande politici, een pak vennoten en een massa vrienden van ons cafeetje. Wij kregen een brief van Koning Albert II die jammer genoeg niet aanwezig kon zijn op ons feest, maar ons gelukwenschte met de renovatie. Er waren de buren die (gelukkig maar) nog steeds fier zijn om dicht bij Het Goudblommeke te wonen. Er waren



© Foto : Yves De Baets 2008

ook toevallige klanten die niet wisten wat hun overkwam toen ze zomaar voor niets een pak frietjes in hun

handen gestopt kregen en gratis mochten drinken. Weer zo'n dag om in het Gulden Boek van Het Goudblommeke in Papier opgenomen te worden. Als je er bij was, dan heb je het natuurlijk meegemaakt. Kon je er niet zijn dit jaar, dan heeft u wat gemist, maar huil niet te lang. Wij hebben namelijk besloten dat het Goudblommeke volgend jaar ook jarig is (logisch zeg je, 't was maar om je eraan te herinneren dat je de 9e oktober 2009 alvast vrij moet houden).



© Foto : Yves De Baets 2008

Rechts van boven naar onder: parlementariër en burgemeester van Dilbeek, Stefaan Platteau. Freddy Thielemans, burgemeester van Brussel. Parlementariërs Jan Beghin en Christian Van Eycken



© Foto : Yves De Baets 2008

Het orkest werd deze keer uitgebreid met twee zangeressen. Een lust voor het oor (en geef toe, ook voor het oog)

Om in bloedvorm te zijn, volgde Stef zelfs een laagtestage in Denemarken... en zo te zien heeft het geholpen.



© Foto : Yves De Baets 2008



© Foto : Yves De Baets 2008

**Vollenbak**, lit-on en première page. Serez-vous étonnés si l'on peut ajouter sans exagérer : "*bomvol*", la Fleur en Papier Doré, pleine comme un œuf, vendredi dernier pour fêter la première année de sa deuxième vie. Un vrai bonheur. Il fallait un quart d'heure au minimum pour franchir la longueur du petit estaminet et cela uniquement quand par hasard, on ne se faisait pas accrocher par l'un ou l'autre qui avait quelque chose à vous dire. Comme le temps était doux, la terrasse qui avait été élargie pour la circonstance ne désemplissait pas non plus. Une ambiance amicale, très chaleureuse. Il n'y a qu'un seul anniversaire par an, mais on trouvera bien autre chose à fêter dans notre petit café. Promis juré.



© Foto : Yves De Baets 2008

Voici Danny Verbiest en plein exercice de ses fonctions présidentielles, souhaitant un bon anniversaire à la Petite Fleur et une bonne soirée à tous ses amoureux (de la petite Fleur, je veux dire...)



© Foto : Yves De Baets 2008

Ici, Guy Claes, directeur du Parc animalier de Planckendael avec sa famille, les doigts dans la mayonnaise sous le regard d'Hugo Claus.



© Foto : Yves De Baets 2008

Dans tout ce monde, on reconnaît encore deux administrateurs de La Fleur en papier Doré : Arnout Wouters et Koen De Visscher. Un autre administrateur, Eric Meersmans, est resté invisible pendant une bonne partie de la soirée : il cuisait les frites au premier étage avec une dextérité dont nous ne manquerons pas nous souvenir à la prochaine occasion.

**Paul Merckx**, le grand argentier de la Coopérative qui gère rassemble les "propriétaires" de l'estaminet. Il faut lui reconnaître un talent particulier pour se trouver en gracieuse compagnie.



© Foto : Yves De Baets 2008

# VRAAIDAG 10/10: GOUDBLOEMEKE VAN PAPEE TEMPEL VAN SURREALISME AL 1 JOËR VANÈR OUPET

Een leuke commentaar in "DE GAZET VAN BRUSSEL - DE GAZET VAN, OVER EN IN 'T BRUSSELS DIALECT" willen wij u niet onthouden.

As er al ien stamenei es in Brussel woda de zwans van de meure lupt, den es et wel et Goudbloemeke van Papee ('Goudblomeke in Papier' in offisieel mo ni schuu vloms). Do ange 408 (jaja, ge leist goo: veeronderd en acht) kaderkes on de meur: kaderkes mè fotos, schilderaaie, tiekeninge, kollaazjes, uurkondes en powezeekes. En on eeder van dei kaaderkes angt 'n istoureke vast. Tuisse 1926 en 1964 was dat oud stameneike *notamment* in d'anne van Geert Van Bruaene, ne famuize *connaisseur d'art* dee et surrealisme in Belzjik mei êntroduceidege en loeters oek de *mouvement Kobra* on zannen tuug zag ange. En et woère gin klaan artiste dee do passeidege: Magritte, Boon, Claus, Alechinsky, Hergé kwompen ee allemoël. Hugo Claus eit er zélfz zannen ieste *mariage* geveed. Et kaffei es twie joër geleie van den ondergang gered dui nen uup toffe kastaars dee em gielganst gerenoveid emme, onder de laaiding en mè de permissie van de Kommissie van Monumente en Schandlappe. E poêr weike geleie emme me do nog Matant Fonsine teigegekomme (vui da z'op de vlucht sloog no de Baleaare). Et was ni mooielak van

ui t'erkenne, ge kost ui uu-re klappe van op 't stroêt. "Ik zaain effenaf gesjar-meid dui dei renovoëse" zaa ze zoe teigen ons, "de nikotin lupt ne mi van de meuren af mo z'emmen et wel in d'aaigeste voeil geil koluir geloête. Ee veul ek ma echt toeis!" W'emmen ui mo loête voesjbrabbele, want z'aa verzeikerst al ne guis of draa veer binnekapt. Ge kost et zeen on de koluir van ui nuizeke. Want da moot uuk gezeid wérre: z'emme do effenaf iel gooie guis. En vanaf d'roupening verleie joër emme ze uuk 'n pralin da ge allien doê kunt

kraagen en kuupe: gefoereid mè kreek van Girardin! En ze zaain uuk van zinnes van alle brusselse spesialitaiten op a taluur te legge, van bloopansj tot den ettekeis. Naa vraaidagoëved veere ze do den iesten *anniversaire* van d'roupenink. 'n Gooi okkozje vè ne ki binne te stappen as ge da nog ni gedoën et. Et Goudbloemeke van Papee leit in Brussel vanaaiges in de numeros 53 en 55 van de reu des Alexiens (Cellebroerstroêt vè de dei dee gin Brussels verstoin...).

(Tekst: Robert Delathouwer)



Foto : Comm.V. Danny Verbiest 2006

## Colofon:

Redactie/Rédaction:  
Danny Verbiest, Monique Vrins & Mich De Rouck

Met bijdragen van: Collaborateurs:  
Monique Vrins, Robert Delathouwer  
& Danny Verbiest

## Foto's/Photos:

Yves De Baets, Comm.V. Danny Verbiest

## Verzending/Expedition:

Paul Merckx

## Verantw. uitg./Edit. resp.

Danny Verbiest  
Cellebroersstraat 53/55  
1000 Brussel